



# BEVER-bullet(van Onderen)

*De Bevers 44jaar jong*

augustus '15

Bevers,

We kunnen nog twee keer van 19u00 – 20u00 terecht in het Goffertbad. Daarna trainen we weer in 'het Erica'. Tot nu toe heeft het weer meegezeten en was het zwemmen een heerlijke verkoeling na een warme dag, dus geniet er nog even van.

Dank aan Susan voor de uitgebreide sfeertekening van een Bevervakantie.

Enny

## Info van en voor onze leden

De **specialty Onderwaterbiologie** door Jurgen Memelink zit helemaal vol en gaat begin september van start. Er hebben zich 12 deelnemers aangemeld. De Bevers worden steeds slimmer.

Omdat er een klacht over geluidsoverlast is binnen gekomen, heeft het bestuur besloten dat er voortaan **na 23.00 geen flessen meer gevuld** zullen worden.

Bij deze dus het dringend verzoek om de te vullen flessen op tijd aan te leveren. Dit kan vanaf 21.30

**Het NOB Duikfestival** is verplaatst van 6 september naar 13 december. Dit heeft te maken met de Ziekte van Weil waarmee inmiddels vier mensen na een bezoek aan deze plas besmet zijn geraakt. Na grondig overleg met het recreatieschap en de GGD heeft de NOB helaas moeten besluiten tot afgelasting van het duikfestival. Gelukkig is er een alternatief: op 13 december organiseert de NOB een wintereditie.

Voorlopig geldt er sowieso een algeheel **zwemverbod in de plas van Slijk Ewijk**, dus kies een andere plas om in te duiken en hou de berichtgeving in de gaten.

## Zeelandweekend

*Vrijdag 9 t/m maandag 11 oktober 2015*

Vrijdag 9 oktober vanaf 15u00 begint het Zeeland weekend. We gaan weer gebruik maken van dezelfde locatie als vorig jaar. Op maandag uiterlijk om 10.00 uur moet het pand schoon opgeleverd zijn.

Jurgen heeft een bootduik georganiseerd en zal de andere duiken coördineren.

Jan Willem coördineert het eten en drinken.

We kunnen met 26 personen in de accommodatie. Zijn er meer personen dan 26 dan zal de club de kosten vergoeden van het plaatsen van een camper/tent.

Bevers die zich nog aan willen melden voor het Zeelandweekend: dit kan via

[emiel.smits@hotmail.com](mailto:emiel.smits@hotmail.com).



De Witte Boulevard  
Zeedistelweg 10  
Renesse

## Duikvakantie Oban

*Vrijdag 26 juni t/m zondag 5 juli 2015.*

*Door Susan Smits, als enige niet-duiker*

Vrijdag 26 juni rond 13.30 uur was het zover. Vertrek naar Oban, Schotland met 5 duikers (Emiel, Wil, Jaap, Lies en Gemmy) en een niet-duiker (Susan).

In een uurtje of 2 naar IJmuiden, moet te doen zijn zolang je niet in een file terecht komt. En we kwamen in een file . . . Lang leve de TomTom met een alternatieve route. Een klein kwartiertje voor afvaart arriveerden we. Emiel mocht niet door de douane zonder paspoort. Gelukkig had vrouwlief Susan deze wel in haar tas.

Na een avond op de grote boot met een warm buffet, de nodige alcoholische versnaperingen, het kaartspel eenendertigen, een redelijke nacht in piepkleine slaapcabines en een behoorlijk ontbijt togen we het linksrijdende avontuur aan van nog een uurtje of 5 naar Oban.

Na een reis van in totaal 28 uur arriveerden we op Oban Caravan & Camping Park. Even wat geharrewar over wie slaapt waar (en nee, niet wie met wie) konden we ons installeren. Het 'wie met wie' ontstond in de avonden/nachten daarna maar dat had te maken met snurkers en niet-snurkers.

Niet dat dat veel uitmaakte . . . de wanden waren dun genoeg. Wil sliep het beste . . . home alone in zijn camper.

Al snel bleken Gemmy en Susan een lichtelijke concurrentiestrijd te hebben. Gemmy telde punten en Susan telde stappen. Lies hield vol aan 'ach, we hebben vakantie' ter ondersteuning van Gemmy en Susan.

Na een dag of 6 besloot Lies echter om haar maaltijd via de bovenkant van het spijsverteringskanaal in het toilet te dumpen dus wellicht had zij de beste manier gevonden om het strakke lijf te behouden. Gemmy had enige afgunst naar Susan omdat zij niet dook en alle tijd had om aan haar benodigde stappen te komen. Gemmy deed dit af met het tellen van punten per duik . . . Zo had ze een goed excuus om de vele Sauvignontjes te excuseren.



Foto door Susan Smits

Van de 5 duikers doken er 4 met een droogpak, eentje met natpak. De ene niet-duiker hoorde het allemaal aan . . . de natduiker maakte zich vooral druk met de vraag 'kan ik daar douchen?'. Weer warm worden was een belangrijk doel. Hier was de nodige hilariteit over. Tot één droogduiker besloot om ook

een keer nat te duiken. . . na een lange douche om weer warm te worden zijn er geen opmerkingen meer gemaakt over 'het is wel/niet koud met een natpak'.

Naast de zeer belangrijke vraag 'hebben we Wi-Fi?', vroegen we ons ook af wie de wc niet goed doorspoelde. Het antwoord kwam snel . . . drink niet van het leidingwater. Zowel uit de pot na het doorspoelen als uit de keukenkraan kwam een onbestendig geel/bruin watertje. We hebben maar flessen water gekocht . . .



Foto door Susan Smits

Naast het duiken waren er natuurlijk voldoende uren over voor ander vertier. Vroeg in de avond speelden we het Keezenspel (spelregels op te vragen bij Wil), daarna werd het eenendertigen. Er ging grof geld doorheen, wel 20 eurocent per verloren ronde. In totaal 80 cent per spel te verliezen. Schulden werden bijgehouden, overwinningen werden gevierd met rondedansjes. Helaas hiervan geen video opnames. Zowel Wil als Emiel zijn (als je vriendelijk vraagt) vast bereid om dit een keer voor te doen. Gelukkig won Jaap ook een keer. Hij weigerde echter het inmiddels welbekende rondedansje te laten zien.

Naast de dansende mannen hadden we ook zingende vrouwen. Het koor waar ze bij zitten overweegt hen wegens wangedrag eruit te zetten, wij hebben de schlagers deze vakantie getolereerd. De reddende engel was Wil met zijn baritonstem.

Elke ochtend rond 9.00 uur gingen we aan het ontbijt. Meestal klopte Wil iets voor negenen op de deur van de stacaravan en schrok de rest wakker. Het ontbijt kon daarna verrassend snel genuttigd worden. Behalve boterhammen werd er ook yoghurt gegeten. De versie met Allbran en nog iets vonden de rondlopende kippen lekkerder. Vooral Jaap was fanatiek in het voeren van de kippen, resultaat . . . Gemmy werd in haar kuit gepikt door een kip die vond dat het weer etenstijd was.

Op donderdag 2 juli gingen de duikers een drift-duik maken. Onbekende term voor de niet-duiker. Ontluchten en opstijgen kwamen enigszins bekend voor. De term Batman (in het Engels, of Schots, als je dat liever hebt) was wel bekend, alleen niet te plaatsen. Het bleek dat vooral Emiel kon vertellen

dat hij zich net als Batman voelde . . . de armen gestrekt naar voren en vliegen door het water. Ohhh, klinkt als Batman en is dus een drift duik.

Voor de gezelligheid werd Gemmy tijdens een duik nog geraakt door een kwal met als resultaat flink jeukende lippen en dit was zichtbaar. Wil wist haar fijntjes te wijzen op lippenstift die ver buiten de liplijn kwam.

Naast de over het algemeen in goed overleg te maken duiken, verliepen de huishoudelijke taken binnen de stacaravan ook vloeiend. Het was een uitdaging om vloerbedekking met een bezem schoon te krijgen maar ook dat lukte uiteindelijk. De verdeling van koken en de afwas is zonder gemor verlopen.

Jaap ontpopte zich als de kenner van het Omniversum. Hij liet ons bij helder nachtweer verschillende planeten zien. Emiel droeg zijn steentje bij door enthousiast en met enige verbazing op een avond ons te wijzen op iets wat wel een UFO leek. Gelukkig was het de weerkaatsing van de lamp zichtbaar in het raam.

Inmiddels is het je als lezer waarschijnlijk wel duidelijk dat er een boek te schrijven is over deze duikvakantie. Toch gaan we zoetjesaan richting afronding. Naast Lies die zo fanatiek haar maag wist te legen in het toilet, hebben vrijwel alle duikers en de niet-duiker last gehad van vergelijkbare kwalen. Jaap kon 's nachts tijdens de terugtocht op een gruwelijk groot cruiseschip nog net op tijd het toilet bereiken en Susan heeft tijdens de rit door Schotland op weg naar de grote boot een onpasselijk gevoel gehad maar dat kon ook te maken hebben met de fanatieke rijstijl van Jaap in combinatie met de nodige heuvels en dalen. Alleen Gemmy heeft geen klachten gehad. Ter compensatie had zij enige dagen de dikke lippen dus op deze manier zijn we allen vergelijkbaar enige tijd in een lichamelijk minder prettige omstandigheid geweest.

Gemmy, Lies, Jaap en Susan hebben op zondag 5 juli hun vakantie afgesloten. Wil en Emiel gingen samen nog verder en kwamen op zaterdag 11 juli weer veilig thuis. Eventuele bijzonderheden over die tweede week is bij hen op te vragen. Gekeken naar de nuchterheid van Wil en het enigszins overdreven visserslatijn van Emiel kan dat vast nog voldoende stof en verhaal tot nadenken opleveren.

Kortom: het was een vakantie die absoluut de moeite waard was. Deze niet-duiker gaat graag een volgende keer weer mee. I.v.m. vakantiekosten en verliezen bij het eenendertigen overweegt zij een verhalenbundel uit te brengen om de gemaakte kosten weer aan te vullen. Gekeken naar de verhalen die de duikers teweeg brengen verwacht de niet-duiker mettertijd met een bestseller te kunnen komen.

Verdere bijzonderheden en aanvullende informatie is op te vragen bij Wil, Gemmy, Lies, Jaap, Emiel en Susan. We staan jullie graag te woord.

*Naschrift redactie: De term Batman nader verklaard. Als voorzitter van het Bat is Emiel natuurlijk al jarenlang onze Batman. Ook zonder driftduik.*

## Komkommertijd

De thuisblijvers gingen ondertussen elke vrijdagavond naar huis met een komkommer onder de arm, met dank aan Wil en Mieke.

