

BEVER-bullet(van Onderen)

Bevers 40jaar jong

Bevers,

Het jaar 2011 is een bijzonder jaar. We gaan ons 40-jarig jubileum vieren.

Een alerte Bever (Roelof) attendeerde mij erop dat de Bevers ook al de landelijke pers hebben gehaald. Voor het eerst zijn er ook Bevers opgedoken in het Geuldal. Klik verder op 122 om het hele bericht te lezen.

101 NOS-TT 101 zo 16 Jan 17:54:35
NOS JOURNAAL
PvdA, GL en SP kraken kabinetsbeleid 105
Vuurgevechten in centrum van Tunis. 131
2x goud shorttrackers aflossing 873, 874
Duizenden Reve-manuscripten geveild 106
Voor het eerst bevers in Geuldal... 122
Kinderen zwaargewond op zebrapad... 121
File op Rijn door gezonken schip... 126
Veel koala's Queensland verdronken. 136
Geen problemen door hoge Maaswater. 110
nieuwsoverzicht 102, 103 - www.nos.nl
binnenland sport verkeer weer

Er is weer druk gereisd. Vers van de pers een reisverslag uit Jordanië van Wil en Mieke. Zij hebben volgens eigen zeggen geen aandeel gehad in de politieke onrust daar, maar kwamen slechts om te duiken.

Enny

Info

Het bestuur laat weten dat:

- De organisatie van het **lustrumfeest** in volle gang is.
- Het **Bever Activiteiten Team** op zoek is naar leden die de organisatie van een activiteit op zich willen nemen. Dat kan ook eenmalig zijn, zoals in 2010 de paasduik door Astrid en het uitstapje naar het Blauwe Meer door Mieke.
- Er iemand wordt gezocht die **penningmeester** wil zijn.
- De **Algemene LedenVergadering** is op 25 februari.

Flessen keuren

Wil gaat in de loop van februari naar Rijntechniek om flessen te laten keuren en is genegen ook voor anderen flessen mee te nemen. Flessen kunnen t/m vrijdag 18 feb. in het clubhuis gedeponereerd worden zonder kraan, flesvoet en netje.

Per fles dien je €40,- mee te brengen. Wat er overblijft krijg je terug en als het meer kost moet je bijbetalen. Zet ook je naam op de fles.

Nieuwjaarsduik 9 januari '11

Een flinke griep maakte dat de Nieuwjaarsduik volledig aan mij voorbij is gegaan. Ik had graag op de kant gestaan met warme chocolademelk. Gelukkig zijn er betrouwbare bronnen.

Het is weer een geslaagd evenement geweest. Emiel heeft een BBQ neergezet en drie bakken met worsten zijn er in een mum van tijd doorheen gejaagd.

Het weer werkte mee. Er waren 13 duikers, waarvan twee echte bikkels (Peter en Nina), die nat doken. Verder waren er nog een tiental Bevers, die het helemaal niet nodig vonden om het water in te gaan.

Sommigen hebben een snoek gezien, maar de meest verrassende foto is toch die van het leuke opgedoken hondje. Wie had dat nu verwacht?



Foto door Willem van der Stokker

De drankjes waren lekker bij de worst. Vooral in de mand van Theo en Laukie zaten weer de nodige smaakmakers.

Het geheel werd afgesloten met een toespraak van onze voorzitter Lies, die daarna nog een wensballon ontstak en de lucht in liet gaan met de tekst: "Bevers 40 jaar".



Foto door Willem van der Stokker

Deze actie staat geheel los van de brand in het chemieconcern in Moerdijk.

Duiken in Jordanië

Door Wil Noorman

Toen we het er eind december over hadden om in januari nog een weekje in een warm land te gaan duiken kwam Mieke op de proppen met Jordanië. Ze had gelezen dat de riffen daar al sinds jaar en dag beschermd worden omdat de Jordaanse Koning een fervent duiker is.

Een reis naar Aqaba kon bovendien goed gecombineerd worden met uitstapjes naar Petra en Wadi Rum.



Petra

Zo gezegd zo geboekt. Omdat we een week aan de krappe kant vonden maakten we er twee van. Halfpension in een 4 sterren hotel aan de Tala Bay en niet al te duur. Het buffet was uitgebreid, goed verzorgd en elke dag weer anders.

Het Tala Bay-complex is een schone, kleine enclave met drie hotels en veel appartementen die dienen als vijfde of zesde huis voor Saoediërs en rijkards uit de VAE.

De dag na aankomst hebben we inlichtingen ingewonnen bij enige duikbases in de buurt en gekozen voor Extra Divers. De zaak werd gerund door Valeria en Gordon, een stel Duitsers.

We hadden al bedacht dat we in Oman ook al eens bij Extra Divers gedoken hadden en vertelden dat aan Valeria. Dat bleek onvermoede voordelen met zich mee te brengen toen Mieke dat kon aantonen met een aldaar verkregen stempel. De Nitrox was gratis en we kregen nog eens 10% korting op de hele duiksom.

Diezelfde middag maakten we nog een duikje op het huisrif. Het water was aangenaam plm. 20 graden. Een groot deel van het huisrif bestond uit koraalblokken met zand daartussen. Het was wel mooi maar minder uitbundig dan ik verwacht had. Er was ook niet echt veel vis en op twee adelaarsroggen na, geen grote vis.

Boven water was het ook anders dan we verwachtten. In de schaduw en 's nachts was het koud en als de zon scheen werd het hooguit 20 graden. Ook hadden we een keer de hele nacht regen. Vaak was het door de straffe wind in het water aangenamer dan er boven.

De ongeveer 20 duikstekken maken bijna allemaal deel uit van een kusttrif dat ongeveer 10 km. lang is. Ook ligt er een in opdracht van de toenmalige prins Abdullah, afgezonken wrak.



De veelzijdige koning Abdullah houdt ook van Star Trek

Op enkele kantduiken na i.v.m. vlootoefeningen gingen we met de boot naar diverse bestemmingen die allemaal gemarkeerd zijn met een ankerboei.

De eerste week werden we begeleid door Sarri of Rabia, een Jordanees en een Egyptenaar, beiden zeer vriendelijk en onder water niet gehaast. Later mochten we op eigen houtje duiken terwijl zij anderen begeleidden en als die er niet waren lekker aan boord bleven.

Wegens gebrek aan mededuikers kon ik slechts eenmaal een nachtduik maken. Er werd laat in de middag op het huisrif gedoken. Nachtduiken moeten bij het leger gemeld worden die dan een militair stuurt om de boel in de gaten te houden. Hij was trouwens niet gewapend.

Op deze duik zag ik de Red Sea toadfish. Volgens zeggen één van de zeldzaamste vissen in de Rode Zee. Hij was al een paar maal 's nachts waargenomen en een dame had hem goed weten te fotograferen. Omdat er slechts vier niet zo heel goede foto's van het dier bekend zijn heeft Helmut Debelius gevraagd of hij de foto mag gebruiken voor zijn nieuwe: Fishes of the Red Sea.



De Bullet wist de hand te leggen op maar liefst 3 foto's van deze zeldzame Red Sea toadfish. Naar nr 4 wordt nog gezocht.

Tussen de duiken door zijn we nog een dagje naar Petra en een dagje naar Wadi Rum geweest. In Aqaba maakten we nog een tochtje op een vliegend

tapijt (3D film) mee en een Jordans vrijgevochten verjaardagsfeestje, vrijwel alle seksuele smaken waren aanwezig.

Het was kortom weer een leuke en leerzame vakantie.

Wil Noorman en Mieke van der Helm

Kopij voor de Bullet

Er komt ongeveer eens per twee maanden een Bullet uit. Ben je op reis geweest, heb je iets interessants gezien of nam je deel aan een leuke Bever-activiteit, stuur je verhaal dan in! Bedankt namens de hele redactie.

Enny



Gevonden! Nou deze is inderdaad wel heel slecht....