



# BEVER-bullet(van Onderen)

*De Bevers 42jaar jong*

Juni 2013

Bevers,

De Bullet komt nu via een supersnelle glasvezelverbinding, dus een maand te vroeg!

Enny

## Info van en voor onze leden

Vooruitlopend op de officiële bevestiging en de contracten van het Sportfondsenbad, bericht Louis ons het volgende:

De gehele maanden Juli en Augustus trainen we in het Goffertbad van 19:00 tot 20:00 uur, met uitzondering van de vierdaagse vrijdag 19 juli.

Vanaf vrijdag 6 september hebben wij ons trainingsuur weer van 20:30 uur tot 21:30 uur in het nieuwe bad Oost, het Erica Terpstra Bad aan de Kwakkenbergweg in Nijmegen.

Hier hebben we de beschikking over alleen het grote bad, met 8 banen. Het kleine bad hebben we niet gehuurd, daar mogen we dus ook geen gebruik van maken.

Met ingang van het nieuwe seizoen hebben we een nieuwe trainer erbij voor de zwembad avonden, Jurgen Memelink. Met 4 trainers voor de conditie, Marc, Leon, Henk en Jurgen en Leon en Louis voor de perslucht gaan we een mooi seizoen in het nieuwe zwembad tegemoet.

## Open huis in het Erica Terpstra Bad.

Op 25 mei was er open huis en heeft Erica de sleutel als verjaardagscadeau mogen ontvangen.

De Stefaantjes stonden buiten dapper te blazen op koperwerk om alle belangstellenden te verwelkomen.

Er zat al water in de baden, dat was goed te zien.

Erica greep deze gelegenheid aan om zelf ook een cadeau aan te bieden: Zij deed een keer mee aan Sterren op het doek en mocht het mooiste werk mee naar huis nemen. Die dus. Zo kom je er ook weer goed vanaf.



*Erica eet sportief haar gebakje op*

Het zwembad is dus bijna klaar. Toch is de Bullet er niet helemaal gerust op. Op de foto is te zien waarom.



Dit toilet-voor-twee is te vinden vlakbij het hoofdbad. Er werden al hoezo-vragen over gesteld door enkele oplettende bezoekers. Maar daar gaan we Erica natuurlijk niet mee lastig vallen.

## De laatste training in het oude bad

Vrijdag 28 juni 2013 de ALLERLAATSTE zwembadtraining in bad Oud Oost, met aansluitend Barbecue bij het clubhuis.

## Nieuw Bevertje geboren

Op 9 mei hebben Nina en Claud een mooie en lieve dochter gekregen. Lise is haar naam.



Namens de Bevers kreeg zij een passend cadeau zoals de foto laat zien. Veel geluk voor Lise, en van harte gefeliciteerd namens alle Bevers!

## La presqu'île de Giens

*Door Emiel Smits*

De kapiteins Jaap, Wil en Emiel hebben besloten dit jaar af te reizen naar Zuid Frankrijk. Vrijdag 31 mei is het zover. De mensen die dit jaar meegaan zijn Mieke, Lies en Gemmy.

We reizen met de bus van Wil en nemen zoals elk jaar onze boot mee.

Vanwege de afstand is er besloten om een tussenstop te maken ergens na 600 km.

We overnachten in een goedkoop F1 hotel en gaan die avond eten in een restaurant tegenover het hotel. Zowel het eten als het hotel zijn goed bevallen, geen luxe maar wel goed geslapen en gegeten.

Bij aankomst op de camping bleek dat Gemmy na onderzoek van een arts een longontsteking heeft.

Duiken werd sterk afgeraden. Jammer voor Gemmy.

Onze eerste duik hebben we gemaakt op een diepte van ongeveer 6 meter wat mij slecht is bevallen.

Het meedeinen tussen het zeegras maakte me zeeziek.

De volgende dag hebben we het wat verderop gezocht en zijn we gaan duiken bij rotsen vlak bij het eiland Porquerolles waar het een stuk dieper is.

We besluiten in twee groepen te gaan duiken. Als eerste gaan Jaap, Lies en Emiel langs de ankerlijn naar beneden. Eenmaal beneden dacht ik yes dit is het waar ik voor gekomen ben.

Grote paling, morene en wanden vol met felgele zeeanemonen.

We hebben overdag nat gedoken wat wel wat fris was.

Na 40 min. klimmen we aan boord en gaan Wil en Mieke het water is.

Eenmaal aan boord voelde ik een enorme drang om te pissen. Aangezien ik geen pakpisser ben en

daarover niet lieg heb ik mijn behoefte buiten de boot laten lopen in de grote middellandse zee.

Jaap deed na enige tijd hetzelfde. Lies kon wachten tot de camping.

De eerste avond op de camping hebben we gegeten in een fraai idyllisch restaurantje pal aan de zee. Zowel het eten als het uitzicht was voortreffelijk, echt romantisch.



We hadden een huisje gehuurd voor 5 personen maar deze werd alleen gebruikt door Lies en Gemmy. Jaap en Emiel sliepen in de tent en Wil en Mieke in hun bus.

Het weer was uitstekend, tussen de 25 en de 30 graden. Als je 's morgens wakker werd was het al erg warm in de tent.

In het midden van de week hebben we nog een uitstapje gemaakt naar Saint Tropez. Waar de rijken mooie jachten hebben liggen. Na een wandeling en het kopen van een souvenir voor tegen de koelkastdeur zijn we weer terug gegaan naar de camping.

De camping was vrij primitief en had weinig luxe maar wel zeer mooie plekjes om je tent of caravan neer te zetten. Het enige nadeel dat we hadden was dat je 100 meter moesten sjouwen met de duikspullen om deze aan boord te krijgen. Ik voelde me soms dan ook een pakezel.

De laatste duik hebben we 's nachts gemaakt op een zeer mooie plek waar je aan het eind van het ankerlijn al een aantal palingen en morenes zag.

We doken ongeveer 31 meter diep en zagen ook felrode zeesterren en vele soorten vis. Mieke heeft zelfs een goud makreel gezien met een aanzienlijke omvang.

Op de terugreis hebben we wederom op dezelfde plek een tussenstop gemaakt. Jaap sliep in de bus op het parkeerterrein. Jaap was nog niet wakker toen we wilden gaan ontbijten. In het restaurant heb ik Jaap gebeld maar kreeg Ria aan de lijn. i.p.v. zijn 06 nummer had ik per ongeluk zijn thuis nummer gebeld (sorry Ria). Na het ontbijt zijn we verder naar huis gereden.

