



# BEVER-bullet(van Onderen)

*De Bevers 43jaar jong*

Juni 2014

Bevers,  
Heb je al ingeschreven voor het Zeeland-weekend?  
Past dat niet in jouw agenda, dan kun je vast wel een plekje reserveren op het schoonmaakrooster!  
Enny

## Info van en voor onze leden

**Het bestuur heeft het goede bericht gekregen dat de Bevers voorlopig gebruik mogen blijven maken van het clubhuis.** De huurprijs zal waarschijnlijk wel omhoog gaan.

Voor de komende maanden worden – dus - weer schoonmakers gezocht. Het **schoonmaakrooster** hangt in het clubhuis en kan daar ingevuld worden. Je kunt ook bellen of mailen. In de buurt van het schoonmaakrooster hangt een lijst met werkzaamheden en aanwijzingen waarop je kunt zien wat er moet gebeuren en waar je de materialen kunt vinden. Opgeven bij Lies. Tel.: 024-3221534 of 06-46618425. E-mail: [liesvanschaik@yahoo.nl](mailto:liesvanschaik@yahoo.nl)

Bericht van Wil Noorman: Wegens ruimtegebrek moet ik af van een aantal **schooltafeltjes en wat bureaustoelen**. Als iemand belangstelling heeft voor één of meerdere van deze meubels wil ik dat graag **deze week** vernemen. Wat er over is zet ik op marktplaats.

Vrijdagavond **27 juni** is weer de laatste binnenbadtraining, gevolgd door een **BBQ** bij ons clubhuis, georganiseerd door het Bever Activiteiten Team.

RGV Holding B.V. attendeert ons er op dat de **Groene Heuvels niet toegankelijk zijn voor duikers van 26 t/m 30 juni** in verband met het evenement Down the Rabbit Hole.

Onlangs verscheen van **Willem Kolvoort** zijn 5<sup>e</sup> boek **Waterlicht**, met sfeervolle onderwaterlandschappen in Nederlandse sloten en plassen. Het boek is via Gerard van der Velde aan te vragen voor € 15. Tot eind juni zijn de foto's nog gratis te zien in Fotogalerie in de Gewelven, Kasteel 3, te Woerden.

## Bretagne, 1<sup>e</sup> week juni

Door Enny

*Ga zitten want ik wil eens met je praten  
Ik ben allang niet meer zo blij als toen*

*Nee schrik maar niet ik wil je niet verlaten*

*Er is iets en ik kan er niets aan doen*

“Jullie zijn te snel. Opnieuw.”

“Te vroeg”. Nog een keer.

“Heel even klonk het beter, daarna ging het weer mis”.

“Jullie lezen het af, je ZINGT niet”.

*Is dit alles oehoehoeh is dit alles oehoehoeh*

*is dit alles wat er is (2x).....*

“Nee, stop even. Rustig aan, niet te veel lezen, meer zingen”.

“We zoeken een ander liedje”.

Er zijn een paar Bevers op reis. Emiel op gitaar, zang door het gezellige Deutsche schlagerduo Gemmy und Lies, bijval van Jaap, Wil en Mieke. Enny hoort het aan.

Bestemming is Lanveoc, in de buurt van Camaret sur Mer in Bretagne. Het weer is Bretons, natuurlijk.

Je kunt niet veel kwijt in zo'n kort verslagje, dus gaat het hier NIET over: de foute moppen, het mysterie van het verdwenen duiklampje (en de wonderbaarlijke vindplaats), de onvindbare kokkels en het fysieke ongemak waardoor enkele reisgenoten geplaagd werden.

Blijft staan de mooie duiken die we maakten. Een aanrader is Ile Ronde in de Rade de Brest, goed en snel te bereiken met de boot en onlangs beschreven in Duiken. Het onderwaterlandschap is erg kleurrijk en afwisselend, een oerwoud van wieren, sponzen en anemonen. We zien voortdurend wat anders: zeehazen, naaktslakjes, krabben in alle soorten en maten, lipvissen, en ook enkele hondshaaien. Iedere duik bij dit eiland leidt tot enthousiaste verhalen.

De nachtduiken zijn ook zeer de moeite waard, vanaf de kant. Een kleppende coquille st Jacques, een sepia, overal krabben die zich over de zeebodem haasten. Zoveel te zien!

Bij zo veel overvloed hoef je je culinair niet in te houden.



De zee geeft oesters, krabben, zee-egels, mosselen en andere schelpen. We maken er heerlijke maaltijden van.



Maar de zee neemt ook... Meerdere loodblokken en een anker blijven achter op de bodem. Het achterlaten van een anker schijnt een Bevertraditie te zijn.



De week gaat snel voorbij. Er is nog tijd en geld om Camaret sur Mer als toerist te bezoeken en ons te buiten te gaan aan een 3-gangenmenu op loopafstand van de camping.

Ondertussen komen op 6 juni wereldleiders en veteranen in Normandië bijeen om 70-jaar D-Day te memoreren. Op 8 juni sluiten de Bevers met boot en al aan bij de uittocht terug naar huis en zien veel militaire voertuigen en stokoude vrijheidsstrijders.

*“Schon, schon, schon war die Zeit”.* (Heimweh) Freddy Quinn. Ook weer zo'n liedje waarvan je dacht dat je het was vergeten.

De Ipad wordt geraadpleegd. “Chards moet je hebben op internet. Klereding! Nou is-ie weer weg. Hoe kom ik nou weer op internet?”(....) “Normaal gesproken moet dat makkelijk kunnen”. “Je moet opnieuw inloggen”. (....)

“Wie heeft de code voor Wifi?”



## De Swansea Vale

*Door Emiel Smits*

Mijn laatste duik tijdens onze vakantie in Bretagne was op de Swansea Vale.

De Swansea is gebouwd in Glasgow in het jaar 1909.

Op 8 augustus is dit 71 meter lange stoomschip gezonken op een diepte van 27.5 meter.

Na zo'n anderhalf uur varen en een kwartiertje rond zoeken met een GPS hebben we Swansea gevonden. Jaap en ik gaan duiken, Wil blijft op de boot.

Via het ankerlijn naar beneden en dan naar het zuiden, het klopte precies.

Jaap bevestigde een koord aan het anker om zo de weg weer terug te vinden.

Na twee meter zwemmen al gelijk de eerste congeraai, in elke kier er zat er wel een.

Het wrak zag er mooi uit, enorme installaties op het schip waren door het heldere water goed te zien, evenals de vele vissen die in grote getale rond het wrak zwommen. Het was voor ons de tweede keer dat we samen op dit wrak doken. De eerste keer doken we net buiten de kentering en was er veel stroming. We konden het ankerlijn niet meer vinden en zijn behoorlijk ver afgedreven met de vrije opstijging. Maar ondanks de hinder is het wel goed verlopen zoals we hadden gepland.

Deze keer was er geen stroming en was het zicht uitstekend.

Eenmaal bij het anker aangekomen hebben we deze op de rand van een ijzeren staaf gelegd zodat hij strak blijft staan met het naar boven zwemmen.

Eenmaal aan boord kregen we het kring niet meer omhoog en hebben we het touw moeten doorsnijden.

Twee jaar eerder is dit ook gebeurd op een andere plek, hier hebben we nog naar gezocht maar niet gevonden. Als aandenken heb ik nog een mooie blinker van het wrak afgehaald, deze hangt nu in mijn theehuis bij de andere blinkers.