



BEVER-bullet(van Onderen)

De Bevers 46 jaar jong

Juni/juli 2017

Het eerste vakantieverslag is weer binnen! Het was zo te lezen echt weer 'op z'n Bevers' met duik 4 als absoluut hoogtepunt.

Ondertussen pakken donkere wolken zich samen: onze huisvesting is nu een serieus probleem...

Sta op Bevers en denk mee over wat komen gaat.

Info van en voor onze leden

Het bestuur verwacht dat Duikteam de Bevers op vrij korte termijn het clubhuis aan de Ubbergseveldweg 70 te Nijmegen kwijt zal raken. Daarom is ieder opgeroepen om mee te denken in een ingelaste algemene ledenvergadering (ALV) op **vrijdag 21 juli 2017** om 20.00 uur in het clubhuis.

In de maanden juli en augustus is het zoals vanouds **vrij zwemmen in het Goffert bad van 19.00-20.00 uur**. Het clubhuis is daardoor ook eerder open. Vanaf de eerste vrijdag van september wordt er weer getraind in het Erica Terpstra Bad.

Vrijdag 7 juli is er een **bbq** bij ons clubhuis vanaf 20u15.

Theo Groeneveld en Ton Mensing hebben hun **lidmaatschap** bij de Bevers opgezegd.

Een weekje Zuid Frankrijk met 7 Bevers

Foto's en verslag door Mario en Nicole

Op 15 juni vertrokken Nicole en ik op de motor naar Hyeres, bij Toulon. De rit zou drie dagen duren en voor grote delen via toeristische routes gaan.

De eerste dag tot voorbij Luik over de snelweg, bakkie en dan een leuke route kiezen. Lekker weer.

Net over de Franse grens begon het te stippelen van de regen en in no time kwam het er met bakken uit. Regenpak aan, jammer dat we die van Nicole verloren waren, en verder. Het duurde nog een uur en we reden in sommige dorpjes tot de assen door het water.

Na Verdun werd het droog en zijn we gestopt in Barle-Duc. Hotelletje gezocht en overnacht.

De volgende dag tot Macon, boven Lyon, waar we de anderen zouden ontmoeten bij het F1 hotel. Wil+Mieke-Jaap in de camper en de boot erachter,

plus Emiel en Susan, met hun auto. Daar tegenover zou een fantastisch restaurant zijn. Dat was er nog, maar zou waarschijnlijk niet meer open gaan. Helaas. Dan maar naar een ander restaurant.

De volgende dag weer op de motor en naar de camping. Het werd echter zo heet dat we het laatste stuk toch maar over de snelweg gegaan zijn.



Op de camping hadden we een chalet voor 4 personen. Wil+Mieke in hun camper en Jaap in z'n tent. Prima plek. Bomen en bamboe (of was het toch een soort riet?) voor de schaduw en privacy.

± 100 m lopen naar het strand en de boot in de baai voor de deur.



De volgende dag de boot te water en een relaxed duikje gemaakt. Mooie duik, goed zicht en veel te zien.

De dag erop was Nicole te verkouden om te duiken. De 2e duik ging via een boei naar 18m die op een rotspunt lag en van daaruit naar max 30m via de bodem naar diverse rotspunten. Wederom weer kraakhelder, veel gezien; murenes, kongers, octopussen en uiteraard heel veel vis en mooi begroeide rotsen.

Duik 3 zou naar een mooie wand gaan tot vrij diep, maar dat viel tegen. Mieke wilde het proberen, maar

was nog steeds te verkouden en moest na een paar minuten opgeven. Wil bracht Mieke naar de boot en sloot zich bij de anderen aan. Verder wel een leuke duik met de vier overgebleven duikers.



De 4e duik zou naar een drop off gaan tot 40m. Vanaf 7m over zee gras 5 minuten zuid-west naar 20 m zwemmen en dan de drop off !!

Jaap en ik vertrokken enkele minuten later dan Wil en Emiel. Na 8 minuten nog steeds geen drop off. Wel heel veel zee gras en blauw water. Net toen we wilden keren kwamen de anderen terug. zij hadden na 12 minuten nog geen drop off gevonden.

We zijn met z'n allen toen maar terug gezwommen. Jammer van de duik. Maar wel heeeel veeeeeel zee gras en blauw water met af en toe een visje. Volgens de dieptemeter van de boot bleek er geen drop off te zijn. Goede tip gekregen !!

Nicole en Mieke hebben een aantal keren in de baai gesnorkeld en ook veel gezien. Zelfs sepia's. Susan is geen waterratje. Wel een paar keer gezwommen en genoten van de rust toen de anderen weg waren. 's Avonds gezamenlijk eten en daarna kaarten of Keezen. Een soort mens-erger-je-niet, maar nog wat ergerlijker.



Man man...

Omdat het alle dagen best warm was, 27-30°C, is er verder weinig ondernomen. Midden in de week ben ik

met Nicole naar Hyeres geweest. Leuk stadje. Susan en Emiel gingen boodschappen doen en hebben ons daar afgezet. Zij gingen echter ook de stad in en we bleven elkaar tegen het lijf lopen, waardoor we ook weer mee terug konden rijden.

Helaas moesten we in twee dagen terug naar huis. Geen tijd voor leuke motorroutes. We zijn de 1e dag tot Diekirch in Luxemburg gekomen en konden daarom de 2e dag wel een stukje Ardennen meepakken.

De anderen waren bij een F1 hotel bij Nancy noord gestopt.

Kortom, een leuke week.

Pinksterbrunch

De Pinksterbrunch liet zich weer goed smaken. Waar dekken we volgend jaar de tafel?

