

BEVER-bullet(van Onderen)

De Bevers 40jaar jong

November 2011

Beste Bevers

Gaat het dit jaar dan echt gebeuren?

IJSDUIKEN? Wauw! Roep de ijsmeesters maar vast bij elkaar! Rayon Nijmegen bereidt zich voor.

Voor de kleintjes onder ons is er een leuk en evenzo spannend alternatief in het zwembad. Lees er alles over in de Bullet! Een tip: pak je agenda er bij, om al die data te noteren.

Enny

Info van het bestuur

*De schuur aan de Groene Heuvels is per 1 oktober verhuurd aan een Paintball onderneming.

Ook het parkeerterrein mogen we niet meer gebruiken, dit wordt een paintballveld.



*Op **dinsdagavond 6 december** zal door Wil Noorman een reanimatie-opleiding (DAN-BLS) verzorgd worden. Aanvang 20.00 uur in het clubhuis.

Omdat Henk Meijer enige tijd geleden zijn Annie aan de wilgen heeft gehangen en omdat de NOB aankondigde dat de opleiding zou veranderen heeft Wil een opleiding gevolgd tot DAN-BLS instructeur. BLS staat voor Basic Life Support. De veranderingen houden onder andere in dat de deelnemers aan de opleiding een BLS- pakket dienen aan te schaffen. Bij tijdige aanmelding te verkrijgen bij Wil tegen overhandiging van €17,00 (kostprijs + verzendkosten).

Deelname zonder pakket is niet mogelijk. Naast de BLS-cursus zal aandacht besteed worden aan de zuurstofkoffer en AED.

*Het BAT organiseert op **vrijdagavond 16 december** (na de zwembadtraining) een leuke en interessante foto-avond met René Gorissen. Op deze avond praten de 'ijsduikers' ook nog even informeel

bij (zie volgende berichten), dus alle reden om je naar de bar te vervoegen. Met nog wat lekkere hapjes aan de bar belooft het een zeer leerzame, aangename en voedzame avond te worden.



Foto door René Gorissen

*Er zit een forse verversing van het bestuur aan te komen. Verschillende bestuursleden (Lies, Liesbeth, Paulien en Ide) hebben al aangekondigd na meerdere jaren het stokje te willen overdragen. Misschien iets voor jou?

IJsduiken 1

Door ijsmeester Mario

's Morgens weer in het donker naar het werk. Soms al autoruiten krabben en op sommige plaatsen Kerstversieringen aangebracht.

Dit soort dingen doen je beseffen dat de winter nadert.

IJSDUIKEN!?

Misschien zijn er weer nieuwe kandidaten voor ijsduiken. Bij voldoende aanmeldingen wil ik weer een cursus organiseren: kruissen40@gmail.com Als je interesse hebt meld je dan aan en bestel (na overleg of het door gaat) via de NOB site een IJSDUIK-module. Die heb je nodig i.v.m. de brevetkaart.

Vorige winter heeft een aantal Bevers de theorie- en praktijkinstructie gedaan voor ijsduiken. Zij doen binnenkort een herhalingsles. Ingangsniveau: 2* brevet.

IJsduiken 2

Door ijsmeester Jan Willem

Om nu niet weer een eindeloze discussie aan de waterkant te hoeven voeren over wat nu links en rechts is, vanuit de seinmeester of vanuit de duiker

gezien en om gewoon weer even te oefenen met lijnduiken stel ik voor maar weer eens de theorie en de praktijk van het ijsduiken te herhalen.

De Praktijk:

Plaats: Cuijk, ook wel Katwijk genoemd.

Dag: **Zondag 18 december.**

Tijd: 10 uur

De theorie:

Kijk nog even de theorie na in het cursusboek en als je vragen hebt en of tot overeenstemming wilt komen met je mede Bevers is er op de vrijdag ervoor, **16 december**, in het clubhuis na de zwembadtraining gelegenheid een en ander informeel nog even door te praten, waarna de foto's van René ruim baan krijgen. Mario heeft beloofd met zijn expertise iedereen met de neus de zelfde kant op te zetten, technisch gezien dan. Ga weer terug naar IJsdijken 1.

Herfstvakantie 2012 naar Egypte

Door het Bever Activiteiten Team

Er zijn tot nu toe ongeveer 11 belangstellenden voor de Bever-duikreis in de **herfstvakantie van 2012**, dat is 13 – 21 oktober 2012.

Egypte is een bestemming die door veel Bevers wordt gewaardeerd, vooral de regio Marsa Alam. In een week tijd is het ook goed te doen. Ondertussen is navraag gedaan bij Bevers naar een geschikte locatie, en daarop zijn maar liefst 4 reacties binnengekomen. We gaan voor **Marsa Shagra**, daar zijn de Bevers al eerder geweest, al weer geruime tijd geleden, en de referenties zijn positief. Marsa Shagra maakt deel uit van **Red Sea Diving Safari** en ligt 19 km ten noorden van **Marsa Alam**.



Het ligt direct aan zee, eten en verblijf worden goed gewaardeerd en het duiken is gevarieerd en ontspannen. Je kunt duiken op twee prachtige huisriffen plus diverse andere opties. Kijk eens op www.redsea-divingsafari.com en op Youtube Marsa Shagra 2011 (diverse filmpjes).

Wil ieder die serieuze interesse heeft, dit **voor 1 december 2011** kenbaar maken via een berichtje naar enny.keiren@inter.NL.net?

Vanaf 12 deelnemers wordt er korting berekend op het reistarief. Daarom is het goed om ongeveer te weten met hoeveel we verwachten te zijn. Medio december volgt nader bericht, waarna ook nog aangemeld kan worden.

Wijnperikelen

Door de redactie

De wijndrinkers in de bar zijn in de minderheid, maar daarmee kunnen zij nog wel grote problemen hebben. Het is allemaal al geprobeerd: grote flessen, kleine flesjes, kartonnen pakken: het smaakt vaak niet lekker of gewoon vies. En al helemaal als het een week is blijven staan. Dan maar je eigen fles meebrengen van thuis? Ook al geprobeerd.

De redactie van de Bullet begrijpt de geestelijke nood van deze minderheid heel goed en kan deze misschien lenigen. Kijk eens op 'Youtube: Draadstaal: Wijn' voor lotgenotencontact.



Ook voor een pastoor valt het allemaal niet mee. Het zit zo. "Er zijn nu minder missen dan vroeger. Veel wijn is na 2 weken zurig, dat is natuurlijk zonde. Dit is een lekkere wijn (laat fles zien), maar na 1 week al zurig. En deze (laat andere fles zien) is al zurig van zichzelf, maar langer houdbaar. En deze (..) is niet erg lekker, maar wel heel erg goedkoop.

Nu is van hogerhand besloten om port te schenken, niet omdat het lekkerder is, hoewel, het heeft een lekkere afdrank (...), maar omdat het zonde is van de wijn die we moeten weggooien. " Zo herkenbaar.

Ook een optie is dat je de aangebroken fles mee naar huis neemt voor een zacht prijsje, en dat wordt nu uitgetest. Ondertussen wordt er in huize Noorman een grote voorraad ingekookte zurige wijn aangelegd, altijd lekker in het eten. Hips.

De WAUW foto: vooraankondiging

Door Roelof Visser



Grotduiken in het zwembad

Door Enny

Gelezen in de NOB-nieuwsbrief: In navolging van de reguliere NOB-specialisatie Grotduiktechnieken in Open Water, is er nu ook een ScubaDoe-variant 'Grotduiktechnieken in het zwembad' ontwikkeld. Het is een specialisatie, speciaal vertaald naar het belevingsniveau voor kinderen.

Ik meld me onmiddellijk aan.

Ergens in de vloer van het zwembad moet een tegel liggen, die de sleutel is tot de grot. Je weet niet welke tegel het is, want dat is geheim. Het zoeken is moeilijk, want er zijn veel tegels en die lijken allemaal op elkaar. Geef niet op. Als je eindelijk de juiste tegel te pakken hebt, dan gloeit deze rood op en moet je met twee handen drukken en draaien tegelijk, tegen de klok in en dan driekwart rond.

Hou drie tellen je adem in en maak dan een hoekduik. De bodem wijkt. Er verschijnt een opening, waar je in kunt zwemmen. Daarvoor heb je precies 30 seconden de tijd.

Je zwemt in een donkere gang, met links en rechts zij-armen. Achter je sluit de opening weer en nu is het echt heel donker.

Ga altijd rechtdoor! Onthoud goed waar je vandaan komt, want je kunt er net zo gemakkelijk verdwalen als in de st Pietersberg. Maar zover zal het niet komen, want gelukkig zijn daar Louis en Leon, om je te instrueren in grotduiktechnieken.

Hoe zij in de grot zijn gekomen is niet zozeer de vraag. Hoe kom je er nu met zijn allen weer uit?

Nog nooit waren de vrijdagavondtrainingen zo spannend.