



BEVER-bullet(van Onderen)

De Bevers 40jaar jong

September/oktober 2011

Bevers,

De afgelopen zomermaanden stonden in het teken van overschotten. Er waren weer bergen komkommers om uit te delen.

Twee extra BBQ-s moesten ons door de veestapel



heen helpen die was overgebleven van het lustrum.

Nu zijn we weer met een schone lei begonnen aan een nieuw, veelbelovend duikseizoen.

Worden de woensdagavonden weer Beverduikavonden? Het is er de tijd weer voor. Laat maar komen....

Enny

Info van het bestuur

Vullen van je duikfles, huren van spullen

Lid zijn van de Bevers heeft zo zijn voordelen. Naast de gezelligheid en het regelen van duikafspraken is ook de compressor een pluspunt. Je kunt het gehele jaar, gratis je duikfles laten vullen (dit wordt door een team aan vrijwilligers gedaan). Deze service is bedoeld voor onze leden en zo af en toe komt iemand langs met een fles van een niet lid. Dat is natuurlijk geen probleem (duiken is onze passie) maar ook onze club maakt kosten. Wij hebben geen zin om te gaan controleren welke fles nu van wie is en gaan uit van het goed gedrag van onze leden.



Zo, dat zijn er ook wel veel! Wie was eerst?

Dat wil zeggen dat het mogelijk is om een fles van een niet lid te vullen, maar dat je als lid gevraagd

wordt om daar een vergoeding voor te betalen (wij denken aan €3,50). Deze vergoeding is op vrijwillige basis af te dragen aan de bar.

De club heeft ook duikmateriaal en als je dat als lid wilt huren is dat mogelijk. Het materiaal slijt door gebruik dus een vergoeding voor gebruik is logisch. Tevens betalen 0* voor hun opleiding en gebruik van materiaal, dus dat zou ook moeten gelden voor andere leden die spullen gebruiken. Maak een afspraak met de materiaal commissaris of de hoofdtrainer (dan weten we in elk geval waar het spul is). Wij vragen geen commerciële tarieven, maar willen er voor zorgen dat als we nieuwe spullen nodig hebben we ook het geld hebben om die spullen te kunnen kopen.

Het bestuur.

Zwembadtraining

Het nieuwe seizoen in zwembad Oost is begonnen en ook dit jaar hebben we elke **eerste** vrijdag van de maand de mogelijkheid voor een flessentraining of op eigen houtje spelen met je duikspullen in het zwembad. Wegens groot succes hebben we (de trainers) besloten om op die vrijdag geen normale zwembad training te geven (zo heeft iedereen voldoende ruimte). Dus komt allen (ook as vrijdag) met je spulletjes naar het zwembad waar Leon en Louis ons op een leuke training zullen trakteren. Wietse Dol, Hoofdtrainer.

Je kunt je overigens bij Wietse nog aanmelden als je een *opleiding of specialties* wilt volgen.

In het bestuur komen volgend jaar waarschijnlijk een paar plaatsen vacant, waaronder in elk geval de *secretaris en de ledenafgevaardigde*. Denk er al vast eens over na...

Het nieuwe zwembad zal voorjaar 2013 worden geopend. Er komt een instructiebad met beweegbare bodem en in het grote bad komt een verdiept gedeelte: een duikkuil. Als je daar je snorkel laat vallen dan heb je hem dus nog niet zomaar terug. Zeker niet als de bodem ook nog eens gaat bewegen...

Over snorkels gesproken: zwembad Oost barst weer uit zijn voegen op de vrijdagavond. Er is een grote opkomst bij de zwembadtrainingen. De

zwembadtrainers maken er ook iedere keer weer iets leuks van, waarvoor hulde!

Herfstvakantie 2012 naar Egypte

Hoor de roep van de Rode Zee! Al eeuwenlang stille getuige van vele historische gebeurtenissen op het land, wacht daar geduldig onze volgende duiklocatie. De bestemming wordt regio Marsa Alam/Marsa Shagra, waar menigeen al eerder heeft gedoken. Suggesties voor een goede prijs-kwaliteitcombinatie van vlucht + duikbasis + verblijf graag doorgeven aan Enny of Emiel.



Het duurt nog even, dus hoe het tegen die tijd gaat met Egypte en met ons zelf? Inshallah.

Ierland

Geschreven door Emiel Smits

Vrijdag 20 mei was het zover: een aantal Bevers gaan naar het land van Guinness en U2.

We vertrokken vanuit Weurt met Mario, Nicole, Emiel, Wil, Evert en Peter.

Jaap en Mieke waren alvast met het vliegtuig vertrokken, de rest zat bij mij in de bus op weg naar een grote veerboot die ons vanuit Frankrijk naar Ierland ging brengen. Roelof en Ingrid gingen met hun nieuwe Camper en zouden ons komen bezoeken, zij reden via Engeland naar Ierland.

De boot vertrok vanuit Roscoff naar Cork en was voorzien van veel luxe zoals entertainment en div. restaurants. Na lekker te hebben gegeten en gedronken hebben we onze hut opgezocht.

Van die hut moet je niet te veel voorstellen, deze is alleen bedoeld om er te kunnen slapen en verder nog even wassen en toiletteren.

In Ierland aangekomen stond er een groot huis op ons te wachten met voor eenieder een eigen slaapkamer, dit had onze Mario toch maar even goed geregeld.

Als snel gingen we aan het duiken maar dat viel toch wat tegen, het zicht was slecht omdat er voorgaande dagen onstuimig weer was geweest. We hebben div. plekken geprobeerd maar het zicht bleef bijna overal

belabberd. Eén meer was helder maar daar moesten we een vergunning voor hebben omdat het een beschermd reservaat is. Onze vakantietijd was te kort om een vergunning te regelen. Toch heeft een groepje Bevers daar gedoken maar zijn door biologen die daar werkzaam zijn weggestuurd.



Foto door Peter Klok: Dubbele waaierworm

Gezien de enthousiaste verhalen over helderheid en goed zicht wilden we het nog maar eens proberen zo net voor de schemer. Eenmaal aan de kant besloten we om toch maar niet het water in te gaan. Op het meer waren nog mensen aan het werk en het is vragen om problemen als je gesnapt wordt. Erg jammer, het had zo mooi kunnen zijn.

Op zee hebben we nog een aardige duik gemaakt, tussen al het groen zwommen prachtige rode visjes en was er verder veel onderwaterleven. Buiten de duiken om hebben we nog andere dingen gedaan zoals wandelen langs de kust en we hebben het eiland CherKin bezocht.

De wandelingen langs de kust waren adembenemend, het zicht was kilometers ver. We hebben op het randje van de rotsen gestaan waar je zo honderden meters naar beneden kijkt.

In de spleten van de rotsen was zelfs een onderwaterleven met planten en dieren.



Foto door Peter Klok: Sepioida

Op het eiland CherKin was het ook erg mooi en gastvrij. We werden hartelijk ontvangen door de honden, eerst in de haven door de zeehonden en later op het eiland zelf door een enthousiaste bordercollië die geruime tijd met ons mee liep.

Na een fikse wandeling hebben we genoten van een drankje en een hapje en zijn we weer met de boot teruggegaan naar ons huis.

Voor mij was het de eerste keer dat ik een bezoek bracht in Ierland. Gezien de gastvrijheid en het mooie landschap wil ik wel weer een keer terug. Zeker om wat meer te zien, want het land heeft nog zoveel meer mooie plekjes.

Zeeland 26 september 2011

Geschreven door Emiel Smits

Jaap en ik hadden al verschillende afspraken moeten verzetten maar nu was het er dan toch van gekomen: we gingen een dagje naar Zeeland.

De weergoden waren ons goed gezind, de zon scheen en de temperatuur lag boven de 20 graden Celsius. We besloten om onze eerste duik te gaan maken om de Le Serpent, een 60 meter lange betonnen schip wat ze op 8 juli dit jaar hebben laten afzinken. Het schip ligt in Scharendijke vlak bij de Kabbelaar op ongeveer 25 meter diepte.



Afzinken van Le Serpent

Jaap had op internet al wat gegevens gezocht over het schip: Er zitten aan de bovenkant grote vierkante gaten waar je zo uit kunt zwemmen. Verder loopt er een kabel door de lengteas van het schip die je als duiker kunt volgen.

Op de parkeerplaats van de Kabbelaar zijn er al wat voorgangers naar het schip geweest. De eerste duikers (Belgen) die we vroegen hoe de duik was geweest vertelden dat het zicht niet meer was dan een meter.

Andere duikers waren wat enthousiaster en zeiden dat het zicht wel een paar meter was.

Jaap en ik gaan te water en besluiten ons bij de meest rechtse boei te laten zakken.

In het schip vinden we al snel de stalen kabel die ons door het schip loodst. Aan de achterkant van het schip zwemmen we door een vierkant gat weer uit het schip.

Het leven op dit schip doet al zijn intrede, de zakpijpjes beginnen er al aan te groeien.

Verder hebben we een zeenaald gezien en naaktslakken.

Na 40 minuten onderwater te zijn geweest besluiten we om de duik te eindigen.

We kunnen terug kijken op een mooie duik met verassend veel leven op een diepte van ongeveer 25 meter. Eenmaal omgekleed hebben we een bord vissoep gegeten wat overigens heerlijk smaakte.

Later zijn we gaan duiken in Zijpe maar dat was wat minder. Op een diepte van rond de 10 meter was erg veel stroming waar niet tegen op te zwemmen viel, er waren wel genoeg kreeften.

Kunst met vissen

Een leuke tip van Gerard van der Velde: duik eens in de expositie van Inge Huigen. Zij laat in de Kunstgalerie mooie werken zien waarin vissen centraal staan.

Te bezichtigen op zondagen t/m 20 november van 13u00 – 17u00 (niet op 23 oktober). Adres: Rijksstraatweg 203, 6573 CR Beek Ubbergen (www.studiekunst.nl)

THT-spook bijna verjaagd

Het begint er nu op te lijken dat we ons eindelijk verlost hebben van het THT-spook. Wie geregeld in de bar komt en bier drinkt, zal best wel eens een Brandje of Koninkje van 'over de datum' hebben gehad. Het kan trouwens ook met chocomel.

Nooit iemand last van gehad?



“Zolang je nog plof hoort als je de fles open maakt, is het nog goed te drinken’.

‘Die datum is altijd zo gekozen, dat je er nog maanden overheen kunt, niets aan de hand’.

‘Als het bier doodslaagt ligt het aan het glas en niet aan de datum’.

Is hier sprake van cognitieve dissonantie? Je zou haast denken van wel...

Cognitieve dissonantie (cognitive dissonance) is het onprettige gevoel dat ontstaat als ons gevoel in tegenspraak is met onze gedachten of mening.

De reactie die hierop optreedt is het belangrijkste: wij zullen proberen ons gevoel en onze ratio weer met elkaar in overeenstemming te brengen.

En zo kan een biertje van over de datum toch nog heel lekker zijn.

Nu we weer ongeveer 'op schema' zitten, drinkt het toch een stuk rustiger, en, eerlijk gezegd ook lekkerder. Of is dat ook weer een soort van zelfbedrog? Laten we het THT-spook maar beter op afstand houden.

Een lentebokje graag.

Op? Nou ja zeg! Herfstbokje 2011 dan?