

BEVER-bullet(van Onderen)

De Bevers 43jaar jong

September 2014

Bevers,

Deze Bullet staat vooral in het teken van reizen. De Bevers gaan binnenkort een weekend naar Zeeland en we blikken met Leon en Ide terug op hun bijzondere reis naar de Noordkaap.
Enny

Info van en voor onze leden

Vrijdag 26 september '14 organiseren de Bevers weer een **gratis introductieduik**. Er zijn al 12 inschrijvingen. Dat is veelbelovend.

Om iedereen goed te kunnen begeleiden kan een deel van de groep een week later komen. Aanmelden kan nog steeds via het secretariaat en Pauline Draat pakt de voorbereiding verder op. Ken je iemand die serieus belangstelling heeft, dan kun je naar de website verwijzen.

Nieuwe penningmeester gezocht per 2015. Onze huidige penningmeester Ingrid van Rijnsoever zal niet continueren. Wie heeft interesse om haar op te volgen?

We hebben een **bovenbuur**. Sinds een paar weken woont er een anti-kraakbewoner boven ons clubhuis. Hij weet sinds kort ook van het bestaan van ons clubhuis en is op een vrijdagavond even afgedaald om even kennis te maken.

Het **volgende Bevercollege** zit in de pijn, met dank aan Jurgen die opnieuw zijn netwerk voor ons benut. Zodra de plannen concreter zijn volgt nadere informatie. Het wordt weer iets om naar uit te kijken.

Het zomerreces

Op vrijdagavond 27 juni is nog een laatste keer gezwommen in het Erica. Aansluitend was er een gezellige BBQ bij het clubhuis. Waarschijnlijk zien we een deel van het vlees, en zeker een deel van de gasten, terug op het Zeelandweekend.

In juli en augustus konden de Bevers weer terecht in de Goffert. Juli was warm, en dat trok veel duikers en familie naar het zwembad. Augustus was voor de diehards, die zich niet lieten weerhouden door een paar druppels regen.



Jan Willem komt na een drukke werkdag nog even kijken hoe we de bbq opruimen en eet ondertussen nog even gezellig mee.

De zwem- en flessentrainers hebben de binnenbadtraining in het Erica weer met verve opgepakt.

Het mag wel eens gezegd worden: die trainingen zijn erg goed om in conditie te blijven, je zwem- en duiktechniek te onderhouden en op een leuke ongedwongen manier met je clubmaten actief te zijn. Hulde aan de trainers!



Kom nog eens meedoen, het bad is groot genoeg.

Zeelandweekend

Zoals bekend is vanaf vrijdag 3 oktober het Zeeland weekend van de Bevers bij de Witte Boulevard in Renesse. We zijn vrijdag vanaf 15.00 uur welkom en dienen op maandag 6 oktober voor 10.00 uur de groepsaccommodatie, schoon achtergelaten, te verlaten.

Er zijn plannen om een bootduik te maken en op plekken te gaan duiken waar het niet al te druk is. Wil Noorman zal de duiken coördineren.

Voor de organisatie m.b.t. vervoer (met elkaar meerijden, spullen bij elkaar in de auto):

Neem even contact op met Emiel via emiel.smits@hotmail.com

Daarnaast je kenteknummer aan Emiel doorgeven als je met eigen vervoer gaat aangezien de eigenaar deze dient te ontvangen i.v.m. veiligheid. Er mogen 10 auto's op het terrein staan. De slagboom werkt op nummerplaat herkenning.

Emiel gaat zelf met een bus met open laadbak, kan 6 personen meenemen met de duikspullen.

Degene met een wat grotere auto en die bereid is anderen met spullen mee te nemen ook graag even melden bij Emiel.

Verder raad ik aan om dekbed, dekbedhoes, hoeslaken voor over het bed, kussensloop, handdoek en theedoek mee te nemen. Deze spullen zijn eventueel ook te huur. Een dekbedpakket (bedlinnen en dekbed) kost €7,50 pp. Huisdieren zijn verboden.

Als het goed is, heb je de kosten van het weekend al betaald bij de penningmeester. Voor alle zekerheid: De kosten voor dit weekeind bedragen € 50,00 pp. Dit is incl. eten, het vullen van de fles en misschien een bootduik.

Blijf je niet slapen maar kom je overdag dan zijn de kosten € 25,00 pp. Drank betaal je zelf met de bonnen uit het clubhuis.

Het bedrag kan overgemaakt worden aan de penningmeester op rekening nummer ING 2634218 o.v.v. Zeeland weekend en je naam.

Reis naar de Noordkaap in 80 dagen

We zijn er klaar voor, morgen vertrekken we!

Zo begon op 2 mei jl het eerste reisverslag van Leon en Ide op waarbenjij.nu.

“Het is eindelijk zover. Na meer dan een jaar voorbereiding, stappen we morgen op de fiets. De fietsen staan al klaar in de garage. We hoeven alleen nog maar op te stappen en dan HEEL VEEL rondjes met de benen draaien. Vannacht nog even in een lekker luxe bed slapen en dan begint het grote avontuur.



Leon, Ide, Frodo, Sam

De hondjes staan al te trappelen. De vraag is of ze wel echt weten dat ze morgen voor deze lange reis van 3500 km mee gaan, waarvan ze ook wel wat zelf moeten lopen.

Nou, iedereen de groeten en alvast heel erg bedankt voor alle leuke aanmoedigingen.



De route

Op 3 mei zijn we vertrokken. Een groot avontuur na een lange en gedegen voorbereiding.

Toch is het allemaal spannend. We zijn van plan er ongeveer 80 dagen over te doen. Met wat rustdagen ertussen, is dat gemiddeld 50 km per dag.

Goed te doen dus. We hebben echter veel bepakkings en ook de honden bij ons, dus dat maakt het wel extra zwaar.

Maar wat hebben we ervan genoten! Iedere dag heerlijk fietsen. Uiteraard zaten er ook moeilijke dagen tussen, met regen, tegenwind, kou, hitte, onweer, muggen, vliegen, koortslippen, verbrande oren, kleine pechgevalletjes, etc. Deze ongemakken werden echter ruimschoots goedge maakt door alle mooie dingen zoals vrijheid, leuke contacten, prachtig mooie natuur, watervallen, bergen,

uitzichten, lieve mensen en natuurlijk Frodo en Sam die het zo goed gedaan hebben en als topatleten met ons meegelopen zijn.

Wat we allemaal precies meegemaakt hebben van dag tot dag, kun je lezen op <http://leonenide.waarbenijj.nu/reisverslagen/>



tassen en de honden in de auto en fietsen we zonder bagage terug naar de camping. Een vreemd gevoel.

Daarna demonteren we de fietsen en plaatsen ze in de auto. Een heel gepruts nog om alles in de auto te gaan krijgen, maar het gaat lukken.

Hiermee is dus onze fietsreis ten einde. Het was bijzonder en uniek. We zullen dit nooit meer vergeten en altijd bij ons dragen.

We willen iedereen dus ons gesteund heeft en gevolgd bedanken voor het enthousiaste mee leven met onze reis.



Op de Noordkaap

Leon, Ide, Frodo en Sam

23 juli noordkaap bereikt !

“Vandaag gaat het gebeuren, we gaan de Noordkaap bedwingen. We zijn om 10.30 vertrokken uit Skarsvag en het is maar 15 km naar de Noordkaap. We mogen nog een flinke klim doen. De wind werkt niet mee, we hebben hem flink tegen. Maar we buffelen dapper door met de honden naast de fiets. Halverwege wordt het ook nog best wel mistig. Al met al lukt het ons toch en om ongeveer 13.15 bereiken we de Noordkaap.

We hebben 3700 km gefietst. Het voelt echter niet zo, maar dat besef gaat misschien komen als we vrijdag in de auto stappen en het hele stuk in omgekeerde richting terug rijden.

Op de Noordkaap stonden ma en Nel op ons te wachten. Ze hadden mooie herinnerings vlaggetjes voor ons gemaakt. Hartstikke lief. Deze twee dames van 60 en 79 lentes hebben het toch ook maar even gedaan.

Na een welverdiende bak koffie, laden we als onze