



BEVER-bullet(van Onderen)

Nieuwjaarsgroot van de Voorzitter.



2010 is met veel knallen en vuurwerk gestart. Voor ons als Duikteam de Bevers kon het nieuwe jaar niet mooier beginnen dan met een IJSDUIK. Misschien, als het winterse weer aanhoudt, kunnen er nog een paar meer volgen.

Hopelijk is deze nieuwjaarsduik een teken dat we nog veel bijzondere duiken mogen maken.

Er zijn zeker een aantal leuke activiteiten gepland. Te denken valt aan het halen van een ijsduikmodule. Hiervoor kun je je bij Jaap aanmelden.

Zo ook de flessentraining die in het zwembad verzorgd gaat worden door Leon en Louis.

Heerlijke duikvakanties liggen in het verschiet. En wie weet wat er nog meer ondernomen om er weer een fantastische duikjaar van te maken.

Ik hoop dat 2010 een jaar zal worden waar nog jaren, in positieve zin, over gesproken zal worden.

Een jaar waarbij het ledenaantal weer is toegenomen.

Als voorzitter wil ik iedereen een gezond, liefdevol 2010 wensen met mooie en indrukwekkende duiken.

Lies

De nieuwjaarsduik

Op zondag 10 januari '10 reden de kruitwagens af en aan om te vervoeren: duikflessen, lood, houtblokken, een tafel, een BBQ en natuurlijk al het vlees wat op moest in verband met eerdere BBQ's die niet doorgingen.

Duiklocatie was de Groene Heuvels. De weg naar het bruggetje is afgesloten met een hek, maar de kruitwagens kunnen er nog gemakkelijk langs. De Bevers houden stand.



Het vroom, maar niet zo hard als de dagen ervoor. 5 duikers, te weten Lies, Roelof, Jeroen, Emiel en Henk M. gingen onder het ijs, en hielden het 5 tot 20 minuten vol. 5 minuten lijkt wat kort, maar als je rits niet goed dicht zit is het lang genoeg.

De duikers werden aangemoedigd door een select gezelschap Bevers, die zich in de kou moedig staande hielden met speklappen, worsten en chocolademelk.

Rond het vuur werd bijgepraat over het lief maar ook over het leed.



Na de komst van Theo en Lauky werd de chocolademelk snel vervangen door allerlei soorten borrels, door Theo binnengesmokkeld in een onschuldig ogende maxi cosy.

doel is watervrij worden, diverse technieken oefenen, problemen oplossen onder water, en natuurlijk lol hebben. Bevers met weinig duikervaring worden met nadruk uitgenodigd om hier gebruik van te maken.

Op het bord in het clubhuis kun je aangeven of je hier belangstelling voor hebt.

Tenslotte

Zoals Lies, onze voorzitter, al heeft gezegd: er ligt van alles in het verschiet. In gezelschap van een paar Bevers is het allemaal nog veel leuker en als je allemaal bij elkaar bent, dan moet er iets speciaals aan de hand zijn, zoals op vrijdagavond 8 januari. O ja, de nieuwjaarsborrel. Ook heel leuk!



De Bevers werden nog opgeschrikt door twee Russen, die plotseling opdoken uit het park.

Het was een als vanouds gezellige happening.

Herinnering specialties en bijzondere duiktrainingen

Laat het weten of je mee wilt doen met één van de specialties:

- Ijsduiken (2* duikbrevet vereist)
- Nitrox voor gevorden

Mail naar jleerdam@chello.nl

Perslucht training in het zwembad

Begin februari willen Leon en Louis een viertal zwembadtrainingen besteden aan flessentraining. Het