



# BEVER-bullet(van Onderen)

*De Bevers 36 jaar jong*

## Activiteitenkalender april

Voor meer activiteiten zie: [www.debevers.nl](http://www.debevers.nl)

Geboren op 26 maart 2007

"Als ie net zo gaat lullen als zijn vader dat kan!"

Van harte allemaal en veel geluk met Ivar.

Namens alle Bevers, **Beverbak**

## Still going strong

Wout Engelaar heeft enkele weken in het ziekenhuis gelegen en is er nu weer uit. Met zijn rikketik schijnt het weer beter te gaan!

Voor de jongeren onder ons: Wout is erelid van de club, een Bever van het eerste uur, motorrijder, flierefluiter en een kok waarbij je het niet zouter kon eten. Het ga je goed Woutje!!

Namens alle Bevers **Beverbak**

Wout Engelaar  
Oude Graafseweg 6,  
6543 PR Nijmegen  
024-3786053

## Surf-tip

De nieuwe NOB site schijnt de moeite waard;

[www.onderwatersport.org](http://www.onderwatersport.org) .

Pithos heeft dit keer iets heel bijzonders in het vat!

Duik er diep in en ga mee naar:

## De verzonken schatten van Egypte

De tentoonstelling ontleent haar naam aan de wonderbaarlijke schatten die Franck Goddio, onderwater-archeoloog, heeft ontdekt en heeft opgedoken voor de kust van Alexandrië. De kunstschaten komen uit de verzonken steden Kanopus; Thonis-Heraklion en (het oude havengebied van) Alexandrië.

De voorwerpen werpen een licht op 1500 jaar geschiedenis van het land aan de Nijl. De objecten dateren uit de perioden van de laatste farao's, van Alexander de Grote en de Griekse koningen en van de periode van de overheersing door de Romeinen.

Wilt u meer informatie ? Kijk even bij <http://www.kunsthalle-bonn.de/> (doorklikken bij Ägyptens...)

### Programma

Op **zaterdag 21 april** kunt u met Pithos deze tentoonstelling bezoeken.

Het vertrek is rond half 9. Opstapplaatsen in Nijmegen (station NS en Groesbeekseweg) en Groesbeek (Oude Molen).

Rond 11 uur is de aankomst voor de deur van de Kunsthal gepland.

Vertrek om +/- half 5. U bent om ongeveer 19.00 uur weer in Nijmegen.

**Historicus Frans Schobbe** zal gedurende de heenreis een deskundige en boeiende inleiding verzorgen. Zijn tekst zal ondersteund worden met beeldmateriaal dat te zien is op de video schermen in de bus.

In de Bundeskunsthalle zal hij vanalles vertellen over de hoogtepunten van de expositie.

Drs. Frans Schobbe is een boeiend verteller en heeft een jarenlange ervaring met Egypte reizen. Hij is de auteur van meerdere boeken over oude culturen, waaronder die van Egypte.

**Datum: zaterdag 21 april**

**Kosten p.p. Euro 48,50.**

Inbegrepen zijn vervoer Nijmegen-Bonn vice versa in een luxe touringcar; kopje koffie of thee in de bus; entree tentoonstelling; inleiding gedurende de heenreis en rondleiding op de tentoonstelling door Frans Schobbe.

**Aanmelden:** Dit arrangement is onder voorbehoud van voldoende deelname.

Stuur een mailtje naar [info@pithos.nl](mailto:info@pithos.nl) Bellen kan ook: 024-3735740

De aanmelding is definitief na overmaking van Euro 48,50 op giro 4459135 tnv T. v. Vroenhoven onder vermelding van 'Egypte21/4'.

Uiteraard wordt dit bedrag bij onvoldoende deelname onmiddellijk terugbetaald.

## **JUBILEUM-ACTIE VAN RGV :**

### **PARKEERABONNEMENT AL VANAF € 25,**

RGV bestaat dit jaar 45 jaar! Dat willen we graag samen met onze vaste bezoekers vieren en daarom bieden wij u een parkeerabonnement aan voor slechts € 25,00 (normale prijs € 40,00) of 49,50 voor een trailer-abonnement (normale prijs € 79,50). Om gebruik te maken van dit unieke aanbod zijn er een aantal actievoorwaarden:

Betaling van het abonnement kan uitsluitend via het internet-betalingssysteem of middels een eenmalige incasso (via internet).

U geeft zich op voor de e-mail nieuwsbrief met het laatste nieuws van de verschillende recreatiegebieden. Deze nieuwsbrief verschijnt maximaal 6 keer per jaar.

Te bestellen van 1 maart 2007 tot en met 31 december 2007.

Het abonnement is geldig op alle recreatiegebieden van RGV van 1 mei 2007 tot 1 mei 2008. Bestel uw abonnement met minimaal € 15,00 korting snel en makkelijk via [www.rgv.nl](http://www.rgv.nl)!

## **Selectie Bevers naar Bretagne**

Samen met de Bever-kapiteins gaat een bevoorrecht groepje Bevers met een eigen boot weer eens op stap. Dit jaar wordt het Camaret, op een schiereilandje vlak bij de oorlogshaven Brest, het meest westelijke puntje van Frankrijk. Het ligt daar vol met wrakken dus dat wordt weer smullen.

Het is al weer 15 jaar geleden dat ondergetekende daar voor het laatst was, samen met Hans Spin. We doken bij duikschool Leo Le grand. Een aardige anekdote wil ik jullie toch niet onthouden: Wapperend aan de ankerlijn daal ik achter Hans af naar de diepte. Ik zit vlak achter Hans. In die tijd doken we nog met backpacks en slabbertjes. Wie schetst mijn verbazing toen ik zag hoe Hans zijn fles los schoot en ik de fles bijna in mijn gezicht kreeg. De verdwaaste blik van Hans die met zijn enige vrije hand zijn automaat in de mond probeert te houden. Met enige moeite deponeer ik de fles weer op Hans zijn rug, waarna hij de banden van het backpack weer aan kan trekken. En vrolijk doken we weer verder.

Onze volgende avonturen kunnen jullie nalezen in de bullit van mei.

**Beverbak**