



# BEVER-bullet(in)

De Bevers 35 jaar jong

## Activiteitenkalender

**Hernense Stratenmarkt:** zo. 11 juni 2006

**Midsummerdive:** za. 17 juni 2006

**Lustrumfeest:** za. 26 augustus 2006.

## De Passie

Op 11 mei jl., op het zonovergoten terras van de Passie, zijn de afspraken omtrent het gebruik van de kleedruimte door de Bevers formeel bekrachtigd. Jaap Leerdam, namens De Bevers, en Martin Osenga, eigenaar van de Passie, hebben hiervoor een heuse **overeenkomst getekend**.



"loslaten nou, Martin. Je hebt getekend jongen"

## Midsummerdive

Het BAT organiseert deze collectieve duik **zaterdag 17 juni**. Verzamelen om **14.00 uur** op de parkeerplaats A, Groene Heuvels. Voor een hapje en een drankje wordt gezorgd (geen bbq).

Bij slecht weer wijken we uit naar De Passie

**Stephanie Schouten**

## Goffert

Volgens een aloude traditie wordt er in de zomerspits uitgeweken naar buitenbad De Goffert:

**7, 14, 28 juli: 19.00 -20.00 uur;**

## Spac Sport

Voor wie het nog niet weet, duikshop **de Buddy** is **overgenomen** door sportzaak Spac Sport.

Er bestaan plannen voor een **vulstation** in de gevel.

Zie [www.duikshop.nl](http://www.duikshop.nl) en [www.spacsport.nl](http://www.spacsport.nl)

## Gezocht zwembadtrainers

Er is nog steeds plaats in onze trainersgroep voor nieuwe aanwas. Lijkt het jou leuk om je duikmaatjes zo af en toe eens even flink af te knijpen, meld je dan nu aan als zwembadtrainer. Uitbreiding van onze groep is **dringend** gewenst.

**Henk Meijer**

## Nieuwe 2\*instructeurs

Wederom is onze vereniging uitgebreid met een drietal 2\*-instructeurs. **Rob Lamers, Igor Bouwens** en **Lies van Schaik** zijn 19 mei jl. geslaagd! **Gefeliciteerd !!**

## Zeeland - Rijnland III

Aan de voorbereiding heeft het niet gelegen, Wil had er zelfs een nieuw droogpak voor aangeschaft, maar door de aanhoudende **stormachtige** wind is een bootweekendje in Zeeland onlangs op een teleurstelling uitgelopen. Extra jammer dat onze schipper dit besluit pas nam toen wij al waren gearriveerd in **Tholen**.

Na een stevige maaltijd in "De Tol" en wat glaasjes prik, togen wij met de wind in de rug terugwaarts. **Geen Oosterschelde**, en dus zondag maar naar de Groene Heuvels, want we wilde dat pak van Wil toch zien natuurlijk. En die champagne moest toch ontkurkt vanwege zijn **1000st duik**. Een nieuwe tegenslag toen bleek dat Wil zich verrekend had. Nog vier te gaan. En zo werd champagne in "De Tol" uiteindelijk een cappuccino in "De Passie".



Het is goed eten in Tholen